



The Holy See

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ 16ου

ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΠΗΝ

ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ



« , , » (Μτ 28,19)

Στον καθένα από εσάς στέλνω το χαιρετισμό μου, γεμάτο από χαρά και αγάπη. Είμαι βέβαιος πως πολλοί από εσάς επιστρέψατε από τις ΠΗΝ της Μαδρίτης, τον Ιούλιο 2011, «ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στο Χριστό, σταθεροί στην πίστη» (Κολ.2,7). Στις διάφορες εκκλησιαστικές επαρχίες γιορτάσαμε εφέτος, τη χαρά του να είναι κανείς χριστιανός, μελετώντας το αποστολικό εδάφιο: «Να είστε πάντοτε χαρούμενοι εν Κυρίω!» (Φιλ. 4,4). Τώρα, ετοιμαζόμαστε για την ΠΗΝ που θα γιορταστεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, τον Ιούλιο του 2013.

Αρχικά, θα ήθελα να σας ανανεώσω την πρόσκλησή μου να συμμετάσχετε πολλοί σ' αυτό το σημαντικό γεγονός. Το περίφημο άγαλμα του Χριστού Σωτήρα που δεσπόζει την όμορφη πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο, θα είναι εμβληματικό: τα ανοιχτά διάπλατα χέρια του είναι το σημείο της υποδοχής που θα επιφυλάξει ο Χριστός Λυτρωτής σε όσους τον πλησιάσουν, και η Καρδιά του φανερώνει την απέραντη αγάπη που τρέφει για τον καθένα και την καθεμιά από εσάς. Αφήστε Τον να σας ελκύσει προς Αυτόν. Ζήσετε αυτή την εμπειρία συνάντησης με το Χριστό μαζί με τους πολυάριθμους νέους/νέες που θα σπεύσουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο για την επόμενη διεθνή συνάντηση! Αφεθείτε στην αγάπη Του και θα είστε οι μάρτυρες εκείνοι που ο κόσμος έχει ανάγκη. Σας ενθαρρύνω να προετοιμαστείτε στην ΠΗΝ του Ρίο ντε Τζανέιρο μελετώντας ήδη το θέμα αυτής της συνάντησης: «Πηγαίνετε, λοιπόν, και κάνετε όλα τα έθνη μαθητές μου» (Μτ 28,19). Πρόκειται για τη μεγάλη ιεραποστολική παραίνεση που άφησε ο Ιησούς στους μαθητές του και σ' ολόκληρη την Εκκλησία, παραίνεση που αν και πέρασαν από τότε 2.000 χρόνια, δεν έχασε τίποτα από την επικαιρότητά της.

Αυτή η ιεραποστολική κραυγή πρέπει τώρα να ακουστεί δυνατά μέσα στην καρδιά σας. Το έτος προετοιμασίας για τη συνάντηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο συμπίπτει με το Έτος της Πίστεως, με την έναρξη του οποίου η Σύνοδος των Επισκόπων αφιέρωσε τις εργασίες της στο «Νέο Ευαγγелиσμó

για την αναζωογόνηση της Πίστεως». Για το λόγο αυτό χαίρομαι, αγαπητοί νέοι, που είστε κι εσείς ενωμένοι στον ιεραποστολικό αυτό παλμό όλης της Εκκλησίας: να γνωρίσετε πως ο Χριστός είναι η πιο πολύτιμη δωρεά που μπορείτε να προσφέρετε στους άλλους.

1 -

Η ιστορία μάς διδάσκει πως πολλοί νέοι συνέβαλαν σημαντικά, με την προσφορά του εαυτού τους, στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και στην ανάπτυξη αυτού του κόσμου, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Με μεγάλο ενθουσιασμό έφεραν στους ανθρώπους την Καλή Είδηση της Αγάπης του Θεού που φανερώθηκε εν Χριστώ, με υλικά μέσα και τεχνική βοήθεια πολύ κατώτερα από αυτά που διαθέτομε εμείς σήμερα. Σκέπτομαι το Μακάριο Χοσέ ντε Αντσιέτα, ένα νέο ισπανό Ιησουίτη του 16ου & αιώνα, ιεραπόστολο στη Βραζιλία, μόλις εικοσαετής, έγινε σπουδαίος απόστολος του Χριστού στο Νέο Κόσμο. Σκέπτομαι, επίσης, και πολλούς από εσάς που γενναιόδωρα προσφέρουν τον εαυτό τους στην αποστολή της Εκκλησίας. Το διαπίστωσα και το χάρηκα πολύ στην ΠΗΝ της Μαδρίτης, ιδιαίτερα στη συνάντηση με τους εθελοντές.

Στις μέρες μας, τόσο νέοι αμφιβάλλουν για την ομορφιά και την αξία της ζωής και ψάχνουν τρόπο για να χαράξουν μια πορεία στη ζωή τους. Γενικά, μπροστά στις δυσκολίες που συναντούν στον κόσμο μας σήμερα, πολλοί νέοι σκέφτονται: τι μπορούμε να κάνουμε; Το φως της πίστεως φωτίζει τα σκοτάδια μας και μας δίνει να καταλάβομε πως η ζωή έχει μια αξία ανεκτίμητη επειδή είναι καρπός της αγάπης του Θεού. Αγαπά επίσης και εκείνον που απομακρύνθηκε από αυτόν και που τον ξέχασε. Με υπομονή τον περιμένει. Πολύ περισσότερο, έδωσε το Γιο του στο θάνατο και τον ανέστησε, για να μας ελευθερώσει μια για πάντα από το κακό. Και οι μαθητές του στάλθηκαν σε όλο τον κόσμο για να μεταφέρουν σε όλους τους ανθρώπους αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας και την αρχή μιας νέας ζωής.

Στην αποστολή που έχει λάβει η Εκκλησία να ευαγγελίζει τον κόσμο, υπολογίζει και στη δική σας συμμετοχή. Αγαπητοί νέοι, είστε οι πρώτοι ιεραπόστολοι του Χριστού μεταξύ των συνομιλήκων σας. Στη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, που εφέτος γιορτάζομε τα 50 χρόνια από την έναρξή της, ο αείμνηστος Πάπας Παύλος ο 6ος είχε στείλει ένα μήνυμα στους νέους του κόσμου που άρχιζε έτσι: «Νέοι και νέες όλου του κόσμου, σ' εσάς η Σύνοδος θέλει να στείλει το τελευταίο της μήνυμα. Εσείς θα παραλάβετε τη δάδα από τα χέρια των μεγαλύτερων και θα ζήσετε τη στιγμή όπου ο κόσμος θα πραγματοποιήσει γιγάντιες αλλαγές στην ιστορία του. Εσείς που θα κληρονομήσετε τα καλύτερα παραδείγματα και διδάγματα απ' τους γονείς και τους δασκάλους σας, και θα διαμορφώσετε την κοινωνία του αύριο: θα σωθείτε ή θα χαθείτε μαζί της». Και τελείωνε με αυτό το κάλεσμα: «Χτίσετε με ενθουσιασμό έναν κόσμο καλύτερο από αυτό που σας κληρονόμησαν όσοι σας προηγήθηκαν» (6 , 8 Δεκεμβρίου 1965).

Αγαπητοί φίλοι, αυτή η πρόσκληση είναι ακόμα επίκαιρη! Διασχίζομε μια περίοδο της ιστορίας πολύ παράξενη. Η τεχνική πρόοδος μας πρόσφερε δυνατότητες διάδρασης πρωτόγνωρες μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Αλλά η παγκοσμιοποίηση των ανταλλαγών που παρατηρούμε δεν θα φέρει καρπούς και δεν θα αυξήσει την ανθρωπιά μεταξύ των ανθρώπων, παρά μόνο όταν θα βασίζεται πάνω στην αγάπη και όχι πάνω αποκλειστικά στα γήινα αγαθά. Η αγάπη είναι η μόνη αξία ικανή να πλημμυρίσει την καρδιά του ανθρώπου και να ενώσει τους λαούς. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ξεχνάει το Θεό είναι χωρίς ελπίδα και δε μπορεί να αγαπήσει τον άνθρωπο. Νά γιατί επείγει να μαρτυρήσομε την ύπαρξη του Θεού: για να μπορέσει ο καθένας να ζήσει. Πρόκειται για τη σωτηρία της ανθρωπότητας και τη σωτηρία του καθένα μας. Όποιος καταλαβαίνει αυτή την αναγκαιότητα, δε μπορεί να μην εκφραστεί όπως και ο Απόστολος Παύλος: «Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το ευαγγέλιο!» (Α΄ Κορ.9,16).

2-

Αυτό το ιεραποστολικό κάλεσμα απευθύνεται και σ' εσάς για ένα άλλο λόγο: το έχετε ανάγκη για την προσωπική σας πορεία στην πίστη. Ο Μακάριος Ιωάννης-Παύλος Β΄ έγραφε: «Η πίστη ενδυναμώνεται όταν την μοιράζεσαι» (Εγκύκλιος *Redemptoris missio* 2). Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο ριζώνει κανείς βαθιά στο Χριστό και γίνεται ώριμος χριστιανός. Η ιεραποστολική δέσμευση είναι μια βασική διάσταση της πίστεως. Δε μπορεί κανείς να είναι πιστός χριστιανός και να μην ευαγγελίζει. Ο ευαγγελισμός δεν είναι άλλο πράγμα από το αποτέλεσμα της ζωντανής συνάντησης με το Χριστό και της πεποίθησης ότι είναι ο βράχος πάνω στον οποίο στηρίζεται όλη η

ύπαρξή μας. Δεσμευόμενοι να υπηρετήσετε τους άλλους και να τους αναγγείλετε το Ευαγγέλιο, η ζωή σας που συχνά είναι σκόρπια ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες, θα βρει την ενότητά της γύρω από τον Ιησού Χριστό. Θα οικοδομηθείτε οι ίδιοι, θα μεγαλώσετε πνευματικά και θα εμπλουτιστείτε σε ανθρωπιά.

Όμως, τι σημαίνει να είναι κανείς ιεραπόστολος; Σημαίνει να είναι ο ίδιος μαθητής του Χριστού, να ακούει συνέχεια το κάλεσμά του να τον ακολουθεί. Αυτόν να τον κοιτάζει: «Γίνετε μαθητές μου γιατί είμαι πρᾶος και ταπεινός στην καρδιά» (Ματ 11, 29). Ο μαθητής, λοιπόν, είναι εκείνος που ακούει το Λόγο του Ιησού (βλ. Λκ 10, 39), αναγνωρίζοντάς τον ως τον Καλό Διδάσκαλο που μας αγάπησε μέχρι του σημείου να μας δωρίσει τη ζωή του. Πρόκειται λοιπόν, για τον καθένα σας, να αφήσετε τη ζωή σας να διαμορφώνεται καθημερινά από το Λόγο του Θεού: θα σας καταστήσει φίλους του Ιησού, ικανούς να προσελκύσετε και άλλους νέους σ' αυτή τη φιλία με τον Ιησού.

Σας προτρέπω να θυμάστε τις δωρεές που λάβατε από το Θεό, για να τις μεταδώσετε με τη σειρά σας και στους άλλους. Μάθετε να ξαναδιαβάζετε την προσωπική σας ζωή για να τη συλλογίζεστε, να ενθυμείστε επίσης τη θαυμάσια κληρονομιά που παραλάβατε από τις περασμένες γενεές: τόσο άνθρωπο πιστοί στο Θεό μάς μετέδωσαν θαρραλέα την πίστη, αντιμετωπίζοντας σκληρές δοκιμασίες και αντιξοότητες. Να θυμόμαστε πάντα ότι είμαστε ένας κρίκος της απέραντης αλυσίδας ανδρών και γυναικών που μας μετέδωσαν την πίστη και που περιμένουν τη δική μας συμμετοχή για να την παραλάβουν και άλλοι. Το να είσαι ιεραπόστολος προϋποθέτει να γνωρίζεις αυτή την παρακαταθήκη που είναι η πίστη της Εκκλησίας: πρέπει να γνωρίζετε σε τι πιστεύετε για να μπορέσετε να το αναγγείλετε. Όπως σας το έγγραφα στην εισαγωγή του *YouCat*, την Κατήχηση για νέους, και που σας παρέδωσα στη Μαδρίτη, «πρέπει να γνωρίζετε την πίστη σας με την ίδια ακρίβεια που ένας ειδικός της πληροφορικής γνωρίζει να χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρέπει να την γνωρίζετε όπως ένας μουσικός γνωρίζει να εκτελεί άριστα την παρτιτούρα του. Ναι, πρέπει να είστε πιο πολύ ριζωμένοι στο Χριστό από ότι ήταν οι γονείς σας, για να μπορέσετε να αντισταθείτε με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις και στους πειρασμούς της εποχής μας». (στο *YouCat*)

3 - ,

Ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές του στον κόσμο με αυτά τα λόγια: «Πορευθείτε σ' ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ' όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί» (Μκ 16, 15-16). Ευαγγελίζω, σημαίνει να φέρω στους άλλους την Καλή Είδηση της Σωτηρίας, και αυτή η καλή είδηση είναι ένα Πρόσωπο: ο Χριστός. Όταν τον συναντώ, όταν ανακαλύπτω πόσο με αγαπά ο Θεός και μου χαρίζει τη σωτηρία, τότε γεννιέται μέσα μου όχι μόνο η επιθυμία αλλά και η αναγκαιότητα να Τον κάνω γνωστό και στους άλλους. Στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη βλέπομε πώς ο Ανδρέας συναντά τον Κύριο και σπεύδει να οδηγήσει τον αδελφό του Σίμωνα προς τον Ιησού (βλ. Ιω 1, 40-42). Ο ευαγγελισμός ξεκινάει πάντοτε από τη συνάντηση με τον Κύριο Ιησού. Όποιος τον πλησίασε και έκανε την εμπειρία της Αγάπης του, επιθυμεί να μοιραστεί την ομορφιά αυτής της συνάντησης και τη χαρά που γεννιέται από αυτή τη συνάντηση. Όσο περισσότερο γνωρίζομε το Χριστό, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να Τον αναγγείλομε. Όσο περισσότερο μιλούμε μαζί Του, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να μιλήσομε γι' Αυτόν. Όσο περισσότερο ο Χριστός μάς έχει κατακτήσει, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να οδηγήσομε τους άλλους προς Αυτόν!

Με το Βάπτισμα που μας γεννά στη νέα ζωή, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και ζεσταίνει το πνεύμα και την καρδιά μας. Αυτό μας γνωρίζει το Θεό και μας οδηγεί όλο και πιο πολύ στην οικειότητα με το Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα μάς ωθεί να πράττομε το καλό, να υπηρετούμε τους άλλους, να προσφέρομε τον εαυτό μας. Με το Χρίσμα ενδυναμωνόμαστε με τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, για να καταστεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου στη ζωή μας όλο και περισσότερο ώριμη. Το Πνεύμα της Αγάπης λοιπόν, είναι η ψυχή της ιεραποστολής. Μας ωθεί να ξεπεράσομε τον εαυτό μας και να πάμε να ευαγγελίσομε. Αγαπητοί νέοι, αφήστε τον εαυτό σας να σας μεταμορφώσει η αγάπη του Θεού. Αφήστε αυτή την αγάπη να νικήσει την τάση που έχετε να αναδιπλώνεστε στον εαυτό σας, στα προβλήματά σας, στις συνήθειές σας. Να έχετε το κουράγιο να σηκωθείτε, να βγείτε από τον εαυτό σας, να πάτε να συναντήσετε τους άλλους και να τους οδηγήσετε στο Θεό.

4 -

Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του να μαρτυρήσουν σε όλους τους λαούς της γης τη σωστική του παρουσία επειδή ο Θεός, μέσα στην άπειρή του αγάπη, θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να μη χαθεί κανένας. Με τη σταυρική του θυσία αγάπης, ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα να γνωρίσουν το Θεό και να έλθουν σε κοινωνία αγάπης μαζί του. Δημιούργησε μια κοινότητα μαθητών για να μεταφέρουν μέχρι τα πέρατα της οικουμένης την καλή είδηση της σωτηρίας, ώστε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη από κάθε έθνος και όλων των εποχών, να μπορέσει να Τον συναντήσει. Τη δική του επιθυμία ας την κάνουμε και δική μας!

Αγαπητοί φίλοι, ανοίξτε τα μάτια σας και κοιτάξτε γύρω σας: πληθώρα νέων έχουν χάσει το νόημα της ύπαρξής τους. Πηγαίνετε! Ο Χριστός σας χρειάζεται. Αφήστε τον εαυτό σας να μαγευτεί από την αγάπη του. Γίνετε τα εργαλεία αυτής της άπειρης αγάπης, για να μπορέσει αυτή η αγάπη να φτάσει σε όλους ιδιαίτερα των πιο απομακρυσμένων. Μερικοί είναι μακριά ως προς τη γεωγραφική έννοια του χώρου, άλλοι είναι μακριά επειδή η κουλτούρα τους δεν αφήνει θέση για το Θεό, άλλοι είναι μακριά επειδή δεν δέχθηκαν ακόμα προσωπικά το Ευαγγέλιο. Άλλοι ακόμα είναι μακριά επειδή, αν και δέχθηκαν το δώρο της πίστewς, ζουν σαν να μην υπήρχε ο Θεός. Σε όλους ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Ας αναζητήσουμε το διάλογο μαζί τους με απλότητα και σεβασμό. Ένας τέτοιος διάλογος, αν κυριαρχείται από αληθινή φιλία, θα φέρει καρπούς. Αυτά τα έθνη στα οποία είμαστε σταλμένοι, δεν είναι μόνο τα έθνη του κόσμου, αλλά είναι επίσης τα διάφορα περιβάλλοντα: το οικογενειακό, της γειτονιάς, το σχολικό-πανεπιστημιακό ή το εργασιακό, το φιλικό, το περιβάλλον του ελεύθερού μας χρόνου. Η χαρμόσυνη είδηση του Ευαγγελίου αφορά όλους τους χώρους όπου ζούμε, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δυο πεδία όπου η ιεραποστολική σας δέσμευση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το πρώτο πεδίο είναι αυτό των μέσων μαζικής επικοινωνίας, και ειδικά το Διαδίκτυο. Αγαπητοί μου, όπως κιόλας σας το έχω πει, «δεσμευτείτε να εισάγετε στην κουλτούρα αυτού του νέου χώρου επικοινωνίας και πληροφορίας, τις αξίες που καθοδηγούν τη ζωή σας! Σ' εσάς, νέοι, που βρίσκεστε αυθόρμητα συντονισμένοι με τις νέες αυτές μορφές επικοινωνίας, εναπόκειται η ευθύνη να ευαγγελίσετε αυτό τον "ψηφιακό κόσμο"» (43 , 24 Μαΐου 2009). Κάνετε χρήση αυτού του ψηφιακού χώρου με σοφία, αποφεύγοντας τις έμφυτες παγίδες του Διαδικτύου, ιδιαίτερα της εξάρτησης, εκείνης που συγχέει τον κόσμο της πραγματικότητας με τον κόσμο της φαντασίας, της αντικατάστασης της πραγματικής συνάντησης και του άμεσου προσωπικού διαλόγου, με τις εικονικές επαφές του Διαδικτύου.

Το δεύτερο πεδίο είναι αυτό των μετακινήσεων και των ταξιδιών. Σήμερα, όλο και περισσότερο οι νέοι ταξιδεύουν είτε για σπουδές είτε για εργασία είτε για ψυχαγωγία. Σκέπτομαι επίσης, και όλα τα μεταναστευτικά κινήματα όπου εκατομμύρια ανθρώπων μετακινούνται και αλλάζουν περιοχές ή χώρες για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να δώσουν την αφορμή για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αγαπητοί νέοι, μη φοβηθείτε να δώσετε μαρτυρία της πίστewς σας και σ' αυτές τις περιπτώσεις. Να μεταδώσετε τη χαρά της συνάντησης με το Χριστό: ιδού ένα θαυμάσιο δώρο που μπορείτε να προσφέρετε σ' αυτούς που συναντάτε.

5 - !

Σκέπτομαι πως, τουλάχιστον μια φορά, δυσκολευτήκατε να μοιραστείτε με τους φίλους σας μια εμπειρία πίστewς. Διαπιστώσατε, σε μεγάλο βαθμό, πως πολλοί νέοι, ιδιαίτερα σε μερικές περιόδους της ζωής τους, επιδιώκουν να γνωρίσουν το Χριστό και να ζήσουν με τις αξίες του Ευαγγελίου, αλλά αισθάνονται ακατάλληλοι και αδύναμοι. Τι μπορεί κανείς να κάνει γι' αυτό; Πάνω απ' όλα, οφείλομε να παραμείνουμε κοντά τους. Με τη μαρτυρία μας ο Κύριος μπορεί να αγγίξει την καρδιά τους. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δε συνίσταται μόνο να μιλάμε για το Θεό, αλλά περικλείει όλη μας τη ζωή και εκφράζεται με σημεία αγάπης. Είναι η αγάπη του Χριστού η οποία σπάρθηκε μέσα μας, που μας διαμορφώνει σε αποστόλους. Η αγάπη μας λοιπόν, πρέπει να μοιάζει με τη δική του αγάπη. Όπως ο καλός Σαμαρείτης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα πρόσωπα που συναντάμε, να τα ακούμε, να τα καταλαβαίνουμε, να τα βοηθάμε. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε στον Οίκο του Θεού που είναι η Εκκλησία, όσους ψάχνουν την αλήθεια και το νόημα της ζωής τους. Εκεί είναι η ελπίδα και η σωτηρία (βλ. Λκ 10, 29-37).

Αγαπητοί φίλοι, μη λησμονείτε πως η πρώτη πράξη αγάπης προς τον πλησίον είναι να μοιραστούμε μαζί του την πηγή της ελπίδας μας: όποιος δεν προσφέρει το Θεό, δίνει πολύ λίγο! Ο Ιησούς δίνει εντολή στους αποστόλους του «να κάνουν μαθητές του όλα τα έθνη», και συνεχίζει: «βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα» (Μτ 28, 19-20). Τα μέσα που διαθέτομε για να «κάνομε μαθητές», είναι επομένως το Βάπτισμα και η Κατήχηση. Αυτό θέλει να πει συγκεκριμένα, πως πρέπει να οδηγήσομε αυτούς που ευαγγελιζόμαστε να συναντήσουν το ζωντανό Χριστό, ιδιαίτερα στο Λόγο του και στα Ιερά Μυστήρια. Έτσι θα μπορέσουν να πιστέψουν σ' Αυτόν, να γνωρίσουν το Θεό και να ζήσουν μέσα στη Χάρη Του. Θα επιθυμούσα ο καθένας σας να ερωτηθεί προσωπικά: τόλμησα ποτέ να προτείνω το Βάπτισμα σε νέους που δεν είναι βαφτισμένοι; Προσκάλεσα άτομα του περιβάλλοντός μου να παρακολουθήσουν μια πορεία χριστιανικής πίστεως; Φίλοι μου, μη φοβηθείτε να προτείνετε στους φίλους σας να συναντήσουν το Χριστό. Επικαλεστείτε το Άγιο Πνεύμα: θα σας εισάγει όλο και πιο βαθιά στη γνώση και στην αγάπη του Χριστού, και θα σας καταστήσει ευρηματικούς ως προς τους τρόπους μετάδοσης του Ευαγγελίου.

6 -

Μπροστά στη δυσκολία της μετάδοσης του Ευαγγελίου σήμερα, θα νιώσετε και εσείς τον πειρασμό που ένιωσε ο προφήτης Ιερεμίας: «Ω Κύριε, κοίταξε, δεν ξέρω να μιλήσω: είμαι πολύ νέος!» Και σ' εσάς όμως ο Κύριος απαντά πάντα: «Μη λες "είμαι πολύ νέος!" Αλλά πήγαινε προς όλους εκείνους στους οποίους θα σε στείλω» (Βλ. Ιε 1, 6-7). Κάθε φορά που θα θεωρείτε τον εαυτό σας ακατάλληλο και όχι άξιο της αποστολής να αναγγείλετε και να ομολογήσετε την πίστη, μη φοβάστε. Πράγματι, η διάδοση του Ευαγγελίου δεν είναι, κατά πρώτον, δική μας πρωτοβουλία και δεν εξαρτάται από τις ικανότητές μας, αλλά είναι μια απάντηση γεμάτη εμπιστοσύνη και όλο υπακοή στο κάλεσμα του Θεού. Επομένως είναι θεμελιωμένη πρωτίστως πάνω στη δύναμή του και όχι πάνω στη δύναμή μας. Ο Άγιος Παύλος ο ίδιος έκανε αυτή την εμπειρία: «Αλλά εμείς που έχουμε αυτό το θησαυρό, είμαστε σαν τα πήλινα δοχεία: έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από το Θεό και όχι από εμάς». (2 Κορ 4,7).

Σας προτρέπω λοιπόν να στερεωθείτε στην προσευχή και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το αληθινό κήρυγμα του Ευαγγελίου επωάζει μέσα στην προσευχή και τρέφεται με την προσευχή. Πρέπει πρώτα να μπορούμε να μιλάμε με το Θεό, για μπορούμε στη συνέχεια να μιλάμε για το Θεό. Στην προσευχή παρουσιάζομε στον Κύριο τα πρόσωπα προς τα οποία είμαστε σταλμένοι. Τον ικετεύομε να αγγίξει τις καρδιές τους και παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο να μας χρησιμοποιήσει ως εργαλείο του για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων. Ζητούμε από το Χριστό να θέσει στο στόμα μας τα λόγια του και να μας καταστήσει μάρτυρες της αγάπης του. Πιο γενικά, εμπιστευόμαστε στον Κύριο όλη την αποστολή της Εκκλησίας, σύμφωνα με τη ρητή εντολή του Κυρίου: «Παρακαλέσετε, λοιπόν, τον κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στο θερισμό του» (Μτ 9, 38). Μάθετε να βρίσκετε στην Αγία Ευχαριστία την πηγή της ζωής της πίστεώς σας και της χριστιανικής σας μαρτυρίας, συμμετέχοντας ανελλιπώς στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και, όσο είναι δυνατό, στις καθημερινές Λειτουργίες! Προστρέχετε συχνά στο Ιερό Μυστήριο της Μετάνοιας: είναι ο πολύτιμος χώρος συνάντησης της ευσπλαχνίας του Θεού που μας δέχεται, μας συγχωρεί και ανανεώνει την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Και μη διστάζετε να ζητήσετε να λάβετε το Ιερό Μυστήριο του Χρίσματος, αν ακόμα δεν το έχετε λάβει, προετοιμασμένοι γι' αυτό με επιμέλεια και δέσμευση! Με το Ιερό Μυστήριο της Ευχαριστίας αποτελούν το κατ' εξοχήν μυστήριο της αποστολής, που μας δίνει τη δύναμη και την αγάπη του Αγίου Πνεύματος για να ομολογήσομε χωρίς φόβο την πίστη μας. Σας ενθαρρύνω επίσης να εισάγετε στη ζωή σας την προσκύνηση της Αγίας Ευχαριστίας: η αυτοσυγκέντρωση μέσα από το στοχασμό και το διάλογο με τον Ιησού παρόντα στο Αγίότατο Μυστήριο, καταλήγει σε αφετηρία ενός νέου ιεραποστολικού ενθουσιασμού.

Αν ακολουθήσετε αυτές τις προτάσεις, ο ίδιος ο Χριστός θα σας δώσει να είστε απόλυτα πιστοί στο Λόγο του και να μαρτυρείτε το όνομά του με θάρρος και με ειλικρίνεια. Καμιά φορά θα δοκιμαστείτε στην επιμονή σας και υπομονή σας, ιδιαίτερα όταν ο Λόγος του Θεού δημιουργεί εναντιότητες και αντιστάσεις. Σε κάποιες περιοχές του κόσμου, νέοι χριστιανοί υποφέρουν που δεν μπορούν να ομολογήσουν δημόσια την πίστη τους στο Χριστό, επειδή δεν υπάρχει στη χώρα τους η θρησκευτική ελευθερία. Μερικοί μάλιστα, πλήρωσαν με το τίμημα της ζωής τους την αγάπη τους

για το Χριστό και την Εκκλησία. Σας ενθαρρύνω να παραμείνετε σταθεροί στην πίστη, βέβαιοι πως ο Χριστός στέκεται δίπλα σας σε κάθε δοκιμασία. Σας επαναλαμβάνει: «Μακάριοι είστε όταν σας χλευάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλλίαση, γιατί θ' ανταμειφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς» (Μτ 5, 11-12).

7-

Αγαπητοί νέοι, για να παραμείνετε σταθεροί στην ομολογία της χριστιανικής πίστεως εκεί όπου έχετε σταλεί, χρειάζεστε την Εκκλησία. Δεν μπορούμε να είμαστε μάρτυρες του Ευαγγελίου απομονωμένοι. Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές να ευαγγελίσουν τον κόσμο, μαζί. Η προτροπή του «Κάνετε μαθητές» είναι στον πληθυντικό. Πάντα, αισθανόμαστε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας που πιστεύουμε. Και η αποστολή μας είναι γονιμοποιημένη από την κοινωνία που ζούμε μέσα στην Εκκλησία: από την αγάπη που έχουμε ο ένας προς τον άλλο, θα μας αναγνωρίσουν ότι είμαστε μαθητές του Ιησού (βλ. Ιωαν 13, 35). Δοξάζω το Θεό για το πολύτιμο έργο του ευαγγελισμού των χριστιανικών μας κοινοτήτων, των ενοριών και των εκκλησιαστικών κινημάτων. Ο καρπός αυτού του ευαγγελισμού ανήκει σε όλη την Εκκλησία: «Ο ένας σπέρνει, ο άλλος θερίζει» έλεγε ο Ιησούς (Ιωαν 4, 38).

Ως προς αυτό το σημείο, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω το Θεό για το τόσο μεγάλο δώρο των ιεραποστόλων που αφιερώνουν όλη τους τη ζωή στην αγγελία του Ευαγγελίου στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Παρομοίως ευλογώ τους ιερείς και όλους τους μοναχούς και μοναχές που δίνονται ολοκληρωτικά, προκειμένου ο Χριστός να κηρυχτεί στον κόσμο και να αγαπηθεί από αυτόν. Εδώ θα ήθελα να ενθαρρύνω τους νέους που αισθάνονται να τους καλεί ο Θεός προς τις ιεραποστολικές κλήσεις: με ενθουσιασμό να ανταποκριθούν. «Καλύτερο είναι να δίνεις, παρά να παίρνεις!» (Πράξεις 20,35). Σ' αυτούς που εγκατέλειψαν τα πάντα για να τον ακολουθήσουν, ο Ιησούς υποσχέθηκε το εκατονταπλάσιο και τη ζωή την αιώνια! (Βλ Μτ 19, 29)

Ευχαριστώ επίσης το Θεό για όλους αυτούς τους λαϊκούς που χαίρονται να ζουν την καθημερινότητα της ζωής τους ως μια αποστολή στο μέρος που βρίσκονται, στην οικογένειά τους και στο χώρο της εργασίας τους, για να γνωριστεί ο Χριστός και να υπηρετηθεί, για να επεκταθεί η Βασιλεία του. Σκέπτομαι πιο ειδικά όσους εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της επιχείρησης, της οικονομίας και της πολιτικής... και σε τόσους άλλους τομείς της αποστολής των λαϊκών. Ο Χριστός χρειάζεται τη δέσμευσή σας και τη μαρτυρία σας. Τίποτα ούτε η δυσκολία ούτε η ακατανοησία- μη σας κάνει να αρνηθείτε να αναγγείλετε το Ευαγγέλιο του Χριστού εκεί όπου βρίσκεστε. Ο καθένας από εσάς είναι μια πολύτιμη ψηφίδα πάνω στο μεγάλο μωσαϊκό του ευαγγελισμού!

8 - «, »

Τελειώνοντας, αγαπητοί νέοι, θα ήθελα να σας προτρέψω να ακούσετε βαθιά μέσα σας το κάλεσμα του Χριστού να αναγγείλετε το Ευαγγέλιό του. Όπως μας δείχνει πολύ εύγλωττα το μεγάλο άγαλμα του Ρίο, η Καρδιά του φλέγεται από αγάπη για όλο τον κόσμο χωρίς διάκριση, και τα τεταμένα χέρια του θέλουν να αγγίξουν όλο τον κόσμο. Γίνετε η καρδιά και τα χέρια του Ιησού! Πηγαίνετε και γίνετε μάρτυρες της αγάπης του, γίνετε οι νέοι ιεραπόστολοι γεμάτοι από την αγάπη και την εγκάρδια υποδοχή όλων. Ακολουθήσετε το παράδειγμα των μεγάλων ιεραποστόλων της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Φραγκίσκος Ξαβέριος και τόσο άλλοι.

Στη λήξη των ΠΗΝ της Μαδρίτης, είχα τη χαρά να ευλογήσω μερικούς νέους από διαφορετικές ηπείρους που έφευγαν για ιεραποστολή. Αντιπροσώπευαν πολλούς νέους οι οποίοι, στη συνέχεια του Ησαΐα, λένε στον Κύριο: «Ίδού εγώ, στείλε με!» (Ης 6,8). Η Εκκλησία σας εμπιστεύεται και σας ευχαριστεί εγκάρδια για τη χαρά και το δυναμισμό που της προσφέρετε. Αξιοποιήστε γενναιόδωρα όλα τα χαρίσματά σας στην υπηρεσία του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Γνωρίζουμε πως το Άγιο Πνεύμα χορηγείται άφθονα σε όσους δέχονται, με ταπεινή καρδιά, να διαθέσουν τον εαυτό τους στη διάδοση του Ευαγγελίου. Και εσείς μη φοβάστε: ο Ιησούς, ο Σωτήρας του κόσμου, είναι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου (Βλ. Μτ 28, 20).

Αυτό το κάλεσμα που απευθύνω στους νέους όλου του κόσμου, παίρνει μια ιδιαίτερη σημασία για εσάς, αγαπητοί νέοι της Λατινικής Αμερικής. Πράγματι, στις εργασίες της Πέμπτης Γενικής Συνόδου

των Επισκόπων της Λατινικής Αμερικής που έλαβαν χώρα στην Απαρεσίδα, το 2007, οι Επίσκοποι κάλεσαν όλους τους πιστούς σε μια «ιεραποστολή για όλη τη Λατινική Αμερική». Και οι νέοι που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του πληθυσμού αυτής της ηπείρου, αποτελούν ένα δυναμικό σπουδαίο και πολύτιμο για την Εκκλησία και την Κοινωνία. Να είστε λοιπόν, οι πρώτοι ιεραπόστολοι! Τώρα που η ΠΗΝ επιστρέφει στη Λατινική Αμερική, προτρέπω όλους τους Νέους αυτής της ηπείρου, να μεταδώσετε στους φίλους σας νέους όλου του κόσμου τον ενθουσιασμό της πίστεώς σας!

Είθε η Παρθένος Μαρία, το Άστρο του Νέου Ευαγγελισμού, που την επικαλούμαστε επίσης και με τους τίτλους Παναγία της Απαρεσίδας και Παναγία της Γουαδαλούπης, να συνοδεύει τον καθένα από εσάς στην αποστολή τού να είναι μάρτυρας της Αγάπης του Θεού!

Ολόψυχα χορηγώ την αποστολική μου ευλογία στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς.

Δόθηκε στο Βατικανό, 18 Οκτωβρίου 2012

16

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

©Copyright - Libreria Editrice Vaticana